



PERSBERICHT

VERRUIMING ZONDENVERGEVING GEDURENDE CORONACRISIS

“Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven”, beloofde Jezus zijn apostelen. Volgens die opdracht mogen priesters de sacramentele absolutie geven, d.w.z. in Naam en Persoon van de Heer een kruis maken over het leven van een gelovige, en alles wat niet goed was laten verdwijnen in Gods barmhartigheid. De voorwaarde is alleen dat de gelovige daar met oprecht berouw en belijdenis om vraagt. In het heiligdom van Heiloo, en in vele parochies, zijn nu ruime mogelijkheden om een priester te spreken met voldoende afstand, en zo dit bevrijdende sacrament te ontvangen. Informatie is te vinden op de website van parochies.

In deze tijd van coronacrisis heeft de Kerk deze volmacht zelfs nog verruimd. Priesters mogen nu ook zonder belijdenis door een penitent de absolutie geven en vrijspreken van zonden, indien een biechtgesprek vanwege besmettingsgevaar niet goed mogelijk is. De voorwaarde is wel dat de gelovige het oprechte voornemen heeft om, als het later wel weer mogelijk is, en de gezondheid het toelaat, tenminste ernstige zonden alsnog te biechten.

Het is aan de lokale bisschop hiervoor de praktische regels vast te stellen. Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de bisschop nu bepaald dat priesters op verzoek een algemene absolutie mogen uitspreken bij de ingang van een ziekenafdeling, of van een zorgcentrum. Indien mogelijk kan hieraan een kennisgeving door het zorgpersoneel aan individuele patiënten/bewoners voorafgaan, ofwel het beperkt zich tot geluidsversterking. Ieder die de juiste gesteldheid heeft kan de bevrijdende vergeving van de Heer dan geestelijk op zichzelf toepassen. Ook mag een priester op verzoek van een individuele gelovige deze algemene absolutie geven bij de deur of buiten bij de woning van een zieke of oudere penitent.

Men kan hiervoor rechtstreeks de betreffende parochie benaderen. Namen en adressen zijn te vinden op de website van het bisdom. Indien geen priester bereikbaar is, dan is ook het bisdom bereid op verzoek plaatselijke priesters te benaderen. Het verzoek kan komen van een individuele gelovige, of van de leiding van een ziekenhuis of zorginstelling, ten behoeve van de katholieke bewoners of patiënten.